

Parijs mei 1968, de studentenopstand

Date: ma 16 apr. 2018 om 10:32

Rob,

De huidige stakingen doen me denken aan hetgeen ik in 1968 heb meegemaakt, dus nu bijna precies 50 jaar geleden.

Ik was in mei 1968, samen met een Nederlandse en een Zwitserse collega, op werkbezoek bij de Savonneries de Marseille (ja, de fabrikant van Le Petit Marseillais). Wij moesten op hun door een Zwitsers bedrijf geïnstalleerde testinstallatie destillatieproeven met glycerine doorvoeren. Toen de productproeven afgesloten waren wilden wij terug naar Schiphol vliegen, maar er was vanwege de stakingen geen vlucht. Wij hebben van de Zwitserse collega de nodige Francs geleend en een treinticket gekocht, wij wilden via Parijs en Brussel naar onze thuisplaats Emmerich/Rhein. In de trein naar Parijs hoorden wij van de steeds sterker wordende onlusten in Parijs. In Parijs/Gare du Nord aangekomen werden wij het station uitgestuurd - geen treinen meer. Wij hebben een hotel gezocht en vonden een kamer in l'Hotel Gare du Nord. Wij dachten dat de stakingen na een paar dagen over zouden zijn.

Om iets met onze tijd te doen hebben wij een Metro-carnet gekocht en zijn de stad in gereden. Bij een groot openbaar gebouw (ik weet niet meer welke dat was) stond een grote massa studenten en wij hoorden dat Daniel Cohn-Bendit er zou spreken. Wij dus het gebouw in, en inderdaad, in een grote zaal sprak Daniel Cohn-Bendit, en later ook Rudi Dutschke. Toen wij met de metro naar een andere plaats in de stad wilden, reed er geen metro meer.

Wij hadden dus een vliegticket en geen vliegtuig, een treinticket en geen trein, metrotickets maar geen metro. Wij liepen terug naar ons hotel. Daar was juist een bus met touristen uit Brussel gearriveerd. Wij vroegen de buschauffeur of wij met hem terug naar België konden reizen. Dat mocht, maar tegen een redelijke vergoeding. Wij gingen naar de hoteldirecteur, hebben onze situatie uitgelegd en van hem het geld voor de busreis geleend - hij had toegestemd nadat hij gehoord had dat wij Unilever-medewerkers waren en onze niet bruikbare tickets hadden laten zien. Wij gingen dus per bus naar Brussel en van daar uit met de trein naar Emmerich.

De studentenopstand en staking werd, zoals bekend, pas eind mei door een patriottische toespraak van president De Gaulle beëindigd.

met vriendelijke groet / mit freundlichen Grüßen

Christian von Klösterlein
